

מהי מערכת "חכמה" בעיני תלמידים?

Micah Biran

mbiran@ort.org.il

מנהלית ייחודית פיתוח תכנים ופדגוגיה במרכז לМО"פ של אорт

¹ אוניברסיטת תל אביב

בهرץאה יצאג תוצאות מחקר שנערך בשנה האחרונה, בו ביקשנו לבחון כיצד תלמידים בגילאים שונים
תופשים וمبינים מהי מערכת "חכמה", ואם התפישות של התלמידים לגבי מערכות חכמות משתנות
ומתפתחות עם הגיל.

הסבירה היומיומית שבה אנו חיים משופעת במערכות טכנולוגיות מגוונות המשולבות כמעט בכל
היבט בחיינו. האינטראקציה היומיומית עם הטכנולוגיה משפיעה על הדרך שבה אנו חושבים, על
המושגים שבהם אנו משתמשים ועל האופן שבו אנו פועלים במפגש היומיומי עם הטכנולוגיה –
מרמת המשמש הפשטוט ועד לרמת המהנדס מומחה.

מרבית המערכות הטכנולוגיות בסביבתנו הן מערכות "חכמות" המבקרות את פעולתן ומשחררות את
האדם מעקב אחר פועלתן התקינה. מערכות 'חכמות' מ_kbילות החלטות, בוגוד למכונות
המתוכנות מראש לבצע סדרות פעולות ולשנות אותן רק כתלות בהוראות האדם המפעיל. המשוב על
פעולות המערכת משמש להחלטה על המשך פעולה. כך למשל, דלת אוטומטית בסופרמרקטים היא
מכונה חכמה מאחר והיא יכולה לזרות כאשר ניצב לפניה גוף ויש בה יכולת להשתמש במידע זה כדי
לקבל החלטות ולשנות את מצב הדלת כך שהיא תיפתח בתנאים המתאימים ותשאיר סגורה בתנאים
אחרים. לעומת זאת, תנור המיקרוגל למשל אינו מערכת חכמה, מאחר והוא מבצע סדרה של פקודות
ທוכנתו מראש, ואיןו 'מחליט' או מסוגל לשנות תכונות זה ללא התערבותו המפעיל.

כבר מגיל צעיר, ילדים נחשפים למושגים הקשורים לבקרה או ל'"חכמה" של מערכות טכנולוגיות,
ובאים באינטראקציה עם מערכות טכנולוגיות מובילות. מושגים אלו של מערכת "חכמה" או מובילות
נתפסים בחשיבותם של התלמידים ומשמשים אותם בחיי היום-יום.

חוקרים ותאורטיקנים שבחנו את תהליכי החשיבה והתפישה אצל ילדים לעומתם הצביעו על
כמה שינויים מהותיים החלים במהלך ההתפתחות בדרך שבה ילדים מבינים את העולם, הן מבחינה על
הידע העומד לרשותם והן מבחינה צורת החשיבה שלהם. שינויים אלה הם תוצר של הגיל,
האינטרקציה עם הסביבה, הידע הנרכש והמבנה הקוגניטיביים ההולכים ומשתכללים עם הגיל
(Piaget, 1956; Siegler, 1978). תפישות אלה קיימות עוד טרם למידה פורמלית, הן נבנות בהדרגה
במהלך ההתפתחות והאינטרקציה המתמדת של הילד עם סביבתו, הן אינטואטיביות ואין בהכרה
תואמות את התפישות המקובלות מדעית.

¹ עבודה גמר לקראת התוארמוסמך (M.A) ב"תקשורת ומחשבים בחוינוק" באוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ' דוד
מיודוסר.

בעשורים השניים האחרוניים, מרבית המחקרים שביקשו לבחון את התפישות וההתפישות השגויות של תלמידים בגילאים שונים, התמקדו בנושאים הקשורים במדעים, ומחקרים מעטים בלבד עסקו באופן שבו ילדים מבינים או תופשים את העולם המלאכוטי-טכנולוגי. מן המהקרים עולה כי למרות יחסיו הגומلين היומיומיים עם מערכות טכנולוגיות מודרניות, תלמידים רבים מתתקשים בהבנת תפוקדי הבדיקה והגדירה פורמלית ומופשטת של תהליכי הבדיקה, וכן הם להתמקד ברוכיבים בולטים וחיצוניים בפועלות המערכת. קשיים אלו בולטים יותר בקרב הגילאים הצעירים בבואם להסביר את התנהוגות המערכת (Scaife & Van Duuren, 1995; Mioduser et al, 1996; Levy et al, 2001).

עם זאת, קיים קושי להסיק מסקנות ברורות באשר להתפתחותם של מודלים ותפישות הבדיקה עם הגיל, שכן מרבית המחקרים התמקדו בדרך כלל בשכבות גיל מצומצמת ועסקו בהיבטים שונים של מערכות מודרניות, שמקשים על בחינה השוואתית להתפתחותית.

במחקר זה ביקשנו לבחון את תפישותיהם של תלמידים בגילאים שונים לגבי המושג מערכת 'חכמה' והאופן שבו תפישות אלה מתפתחות ומתעצימות עם הגיל. תפישות התלמידים נבחנו בהשוואה להגדירה הפורמלית ההנדסית לפיה 'חכמה' בהתאם מלאכותי טכנולוגי הינה יכולה הסתגלות התקן לשינויים בסביבתו וקיומו של מרכיב בקרה וקבלת החלטות.

הנחה היסוד שעמده בבסיס מחקר זה היא שעם הגיל מתרחשים שינויים בתפישות ובמודלים של תלמידים בבואם לשפט ולהסביר חוכמה של מערכת וכי תפישות אלה מתעצימות ומשתנות ככל שגיל התלמידים עולה, לקרה מודל מנטלי מלא יותר של מערכות חכמות.

המטרות שהוצבו למחקר זה הן:

- א. לאפיין את התפישות והמודלים הקוגניטיביים של תלמידים בגילאים שונים לגבי מערכות מודרניות או 'חכמות'.
- ב. לבחון הבדלים בתפישתם של תלמידים בגילאים שונים לגבי המושג 'חכמה' בהתאם יומיומיים מוכרים לעומת רובוטים, וכן בהתאם לעלי רמות שונות של מרכיבות ושל יכולת קבלת החלטות.
- ג. לאפיין מסלול התפתחותי בתפישת המושג 'התקן חכם' על פני רצף גילאי, תוך בחינת ההיבטים המשתנים עם הגיל בתפישת המושג.

כדי ללמידה על התפישות והמודלים הקוגניטיביים של התלמידים ביחס להתקנים חכמים, אופיינו שני משתנים – 'זיהוי חוכמה' ו'הסביר חוכמה', זאת מתוך הכרה בכך שכאשר בני אדם נדרשים לשפט ולהסביר את פעולתו של התקן, הם נדרשים להשתמש במודל התקן המנטלי הקיים במוחם.

המחקר בחרן את השאלות הבאות:

1. האם קיימים קשר בין גיל התלמיד לבין זיהוי נכון של 'התקן חכם' ומהו סוג הקשר?
2. האם קיימים קשר בין מאפייני התקן המוצג במתלה (סוג התקן ותכונות התקן) לבין זיהוי נכון של 'התקן חכם' ומהו סוג הקשר?
3. האם קיימים קשר בין גיל התלמיד לבין הסבר המושג 'התקן חכם' ומהו סוג הקשר?

שיטת המחקר

לבחינת שאלות אלה נדגמה אוכולוסיית המחקר, שכלה ארבע קבוצות מחקר המובחנות על פי שכבת גיל: גילאי 8–7 (תלמידי כיתה ב'), גילאי 11–10 (תלמידי כיתה ה'), גילאי 14–13 (תלמידי כיתה ח') וגילאי 17–16 (תלמידי כיתה יא').

המחקר נעשה במרביתו על פי הגישה הпозיטיביסטיית-כמוטית, הן מבחינת הגדרת המשתנים והן מבחינת איסוף הנתונים וניתוחם בכלים סטטיסטיים כמותיים, תוך שימוש כליה מחקר המזוהים עם המתודולוגיה הנטורליסטית-aicוטית. ההיבט הכמותי אפשר בחינה השוואתית וההתפתחותית של תפישות הנבדקים והכללת תוצאות המחקר לגבי התופעה הנחקרת. ההיבט האיכוטי אפשר לבחון את דפוסי החשיבה, נקודות המבט והתפישות של הנבדקים ולהשלים את הבדיקות המחוקיות המבוססות על הנתונים הרכמיים.

לצורך בדיקת תפישות התלמידים לגבי מערכות 'חכמת', צולמו 8 סרטונים קיצרים המדגימים את פעולתם של התקנים טכנולוגיים שונים – 4 מהסרטונים מציגים מכשירים ביתיים: מעלית, קומקום חשמלי, מושך מזון ידני ושוואב אבק, 4 סרטונים מציגים מכונות לגו רוביוטיות המבצעות פעולות שונות. התקנים המוצגים הסרטונים היו שונים במידת חוכמתם ובמורכבותם, והתלמידים נתבקשו לשפוט איזה מה התקנים המוצגים חכם יותר ולנמק מדוע.

תשובות התלמידים עברו ניתוח תוכן עמוק על פי יחידת ניתוח של היחיד וקודדו למערכת קטגוריות. ניתוח התוכן התבസ על איתור, שיום ואפיון של חזותיות ושיטתיות בחומר המילולי הגולמי שנאסף ובנויית מערכת קטגוריות מתוך החזרות וההוזות שנתגלו, כמקובל בשיטת המחקר האיכוטית (גבזון, 2001). לאחר גיבוש הקטגוריות ניתוח עברו הנתונים גם ניתוחים סטטיסטיים המקובלים במחקר הרכמי.

ממצאים ודיון

ממצאי המחקר העיקריים העלו כי:

א. חמשה מודלים מרכזיים מאפיינים את תפישותיהם של תלמידים בכיתות ב' עד י"א לתיאור מערכת "חכמה":

חכמה – דפוס זה נמצא בעיקר אצל תלמידי חטיבה עליונה, ואולם במידה מועטה ביותר. תלמידים שהחזיקו במודל זה, תפשו את המושג מערכת "חכמה" כמערכת בעלת יכולת קבלת החלטות, הסתגלות לסביבה ויכולת איסוף ועיבוד מידע – קריטריונים התואמים להגדירה הפורמלית ההנדסית של מערכת חכמה.

מורכבות – דפוס זה נמצא בעיקר אצל תלמידים מגיל 10 ומעלה. התלמידים שהחזיקו במודל הסבר זה, תפשו את המושג מערכת "חכמה" כמערכת בעלת מורכבות תפקודית (מערכת בעלת מספר רב של אפשרויות פעולה) או בעלת מורכבות כללית כלשהי.

איןטראקטיבית אDEM-מכונה – דפוס זה נמצא כאמור במידה רבה ביותר את תפישותיהם של התלמידים בכל שכבות הגיל שנבדקו אך בעיקר בקרב תלמידים בגילאי 10–14. התלמידים שהחזיקו

בתפישה זו, התייחסו לפועלה ולהפעלה של התקן, ומערכת "חכמה" נתפסה כמערכת בעלת תועלת לאדם, מערכת שדורשת מעורבות מעטה של האדם או מציאות להוראות האדם המפעיל.

התנהגות נצפית – דפוס זה נמצא כמודל המרכזי המאפיין את תפישותיהם של התלמידים בכל שכבות הגיל להסביר חוכמה של רובוטים. התלמידים שהחזיקו בתפישה מסווג זו התייחסו להתנהגות התקן ולהתוצר פועלתו, כאשר מערכת "חכמה" נתפסת כמערכת בעלת תפקוד חכם, אוטומטי,יעיל או אוטונומי.

תיאוג טכנולוגי – דפוס זה נמצא כמאפיין במידה הנמוכה ביותר את תפישותיהם של התלמידים בכל שכבות הגיל, ועיקרו תפישה של כל ארטיפקט טכנולוגי, חשמלי, מודרני או חדשני כהתקן "חכם".

ניתן לדאות כי המודלים המרכזים המאפיינים את תפישותיהם של תלמידים בכיתות ב' עד יא' לגבי מערכת "חכמה" הם אלה היוצאים מנקודת מבט של משתמש וצרוך טכנולוגיה השופט את התקנים במונחים של אינטראקציה עם הטכנולוגיה, במיוחד לגבי מכשירים יומיומיים. במקרה של התקנים פחות מודולים מסווג רובוטים, שכיחים מודולים המודרכים על פי רמזים חיצוניים של התנהגות המערכת בסביבתה החיצונית.

ב. גיל התלמידים מהווה גורם משמעותי ביכולתם של הילדים להסביר את מושג החוכמה במערכות טכנולוגיות.

עם העלייה בגיל, אפשר להציג על כמה דפוסים של שינוי במודלים המנטליים להסביר חוכמה:

1. **הבנה של רעיון הבקרה** – עם הגיל, יש עלייה בשכיחות תפישותיהם של תלמידים את מרכיב הבקרה כאחראי לחוכמה של מערכת, דבר הבא לידי ביטוי בעלייה לינארית ביכולתם של התלמידים לזהות נוכנויות מערכות חכמות, ובשימוש גובר במושג בקרה להסביר חוכמה של מערכת. עם זאת, נראה כי התפתחות תפיסת מושג החוכמה מתרחשת באטיות, שכן גם בגילים הבוגרים יותר, התלמידים נוטים להחזיק בכך כהזק בכמה תפישות במקביל.
2. **התיחסות לרעיונות ועקרונות מופשטים** – תפישתם של תלמידים את המושג "חוכמה" במערכות טכנולוגיות מתחילה עם הגיל מתפיסה קונקרטית המתמקדת ברמת ההתנהגות הגלואה של המערכת, במוחשי ובנתפס, ובתקוד ההתקן בסביבתו החיצונית. בהஸברים ברמה זו, מרכיב הבקרה או החוכמה של המערכת נתפש בעיקר במונחים התנהגותיים המשתקפים בתיאורים של "מה המערכת עשו" מאשר "איך ולמה" היא מתנהגת כך. עד למודלים ברמה הגבוהה יותר, המתיחסים לתהליכיים מופשטים ומרכיבים פנימיים של מרכבות, בקרה והסתגלות שאינם גלוים לעין וمتפרקים למודלים סיבתיים מלאים יותר. נראה אם כן כי גם קיימת מעורבות רבה של התלמידים עם התקנים בסביבתם צרכניים ומשתמשים בטכנולוגיה, עדין אין הממצאים מעידים על יכולת טוביה לנתח את המרכיב ההנדסי כאחראי לחוכמה של התקן, מתוך הבנת המערכת הפנימית והתיחסות לסביבה החיצונית במקביל.
3. **טרמינולוגיה ואוצר מילים** – ככל שגיל התלמידים עולה, אוצר המילים להסביר חוכמה נעשה עשיר ומקצועי יותר, ועושה שימוש רב יותר בטרמינולוגיה מתחום התוכנות, הטכנולוגיה וההנדסה ופחות בביטויים של האנשה.

איור 1: מדרג המודלים להסביר חוכמה



4. **מיקוד המודלים** – ככל שగיל התלמידים עולה, אפשר לראות שינוי בדגשים של המודלים בתוך מארג יחסי הגומלין בין האדם לטכנולוגיה: מהתמקדות בסביבה החיצונית של המערכת, ובעיקר באדם כמשתמש בטכנולוגיה וכמושפע ממנה, הדש הולך ומוסט לכיוון הסביבה הפנימית של המערכת עצמה ולהיבטים מבניים ותפקודיים כאחד.

השלכותיו של מחקר זה נוגעות להיבטים תיאורתיים-מחקרים ולהיבטים קוריוקולריים-מעשיים הקשורים בלימוד המושגים המרכזיים בתחום המערכות המבוקרות. ממצאי ומסקנות המחקר תורמים למיפוי מרחב הדעת וה透視 של תלמידים לגבי מערכות מבוקרות ולאיפיון מסלול התפתחותי בתפישת מושגי החוכמה והבקרה במערכות ומהווים קר למחקר המשך בתחום.

בהיבטים של פיתוח קוריוקולי והוראה, ההבנה כיצד תלמידים בשכבות גיל שונות תופסים וمبינים מושגים ועקרונות הקשורים לבקרה או ל'חוכמה' במערכות, מסייעת למפתחי תוכניות לימודים לקבל החלטות קוריוקולריות ולפתח חומרי הוראה מתאימים. מחקרים הרואו כי רק תוכנית לימודים הולמת בחשבון את התפישות והסכנות הפנימיות של התלמיד וمبוססת על הבנה עמוקה של התפתחות הבנת המושג עם הגיל, עשויה להיות אמצעי הוראה מוצלח ויעיל. למורים בתחום הטכנולוגיה, מסייעים ממצאי המחקר למשתמש בהצלחה את תוכניות הלימודים, להטיב את הוראת המושגים בבתי הספר ברמות האיל השונות ולקדם את הבנות התלמידים בתחום.

ביבליוגרפיה

ברנד, ר. (1996). תפישות שגויות והשפעתן על הלמידה או איך זה שלא למדוו הרי אמרתי להם?
אוריקה - כתב עת להוראת מדעים וטכנולוגיה, גלילון 1, 4-9.

- Brandes, A.A. (1996). Elementary school children's images of science. In Y. Kafai & M. Resnick (Eds.) *Constructionism in Practice*. (pp. 37-69). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Clement, J. Brown D.E. & Zietsman, A. (1989). Not all preconceptions are misconceptions: finding anchoring conceptions; for grounding instruction od students' intuitions. *International Journal of Science Education*, 11, 554-565.
- Hegarty, M. (1988). Mental models of mechanical systems: Individual differences in qualitative and quantitative reasoning. *Cognitive Psychology*, 20(2), 191-236
- Kieras, D. & Bovair, S. (1984). The Role of a Mental Model in Learning to Operate a Device. *Cognitive Science*, 9 (3), 255-273.
- Levy, S.T., Mioduser, D., Talis, V. (2001). Concrete-abstractions stage in kindergarten children's perception and construction of robotic control rules. *PATT conference: New media in Technology Education*, March 8-13, Haarlem Holland.
- Mioduser, D., Venezky, R.L. & Gong, B. (1996). Student's perceptions and design of simple control systems. *Computers in Human Behavior*, 12(3), 363-388
- Piaget, J. (1956). *The Child's Conception of Physical Causality*. Littlefield: Adams & Co.
- Rzevski, G. (1995). Fundamentals: Intelligent Machines. In G. Rzevski (Ed.), *Mechatronics, Designing Intelligent Machines*, Vol. 1: Perception, Cognition and Execution. Butterworth, Henemann, The Open University.
- Sanderson, P. & Murtagh, J. (1990). Predicting fault diagnosis performance: Why are some bugs hard to find? *IEEE Transactions of Man Systems and Cybernetics*, 20(1), 274-283.
- Scaife, M & Van Duuren, M. (1995) Do computers have brains? What children believe about intelligent artifacts. *British Journal of Developmental Psychology*, 13, 321-432.
- Siegler, R.S. (1978). The origins of scientific reasoning. In R. S. Siegler (Ed.), *Children's thinking: what develops?* (Chapter 5). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- White, B.Y. & Frederiksen, J.R. (1990). Casual models as intelligent learning environments for science and engineers education. In W. Worn (Ed.). *Casual AI Models* (pp. 83-106). New York: Hemisphere Publishing Corp.